

Thema: 'De wandeling'

**• LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN**

Laat het feest zijn in de huizen,  
mensen dansen op de straat,  
als het onrecht buigt voor Jezus  
en het volk weer bidden gaat.

Refrein:

In de bergen, door de dalen,  
hoor ons loflied overal!  
In de hemel en op aarde,  
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister,  
als wij buigen voor het kruis.  
Laat uw heerlijkheid verschijnen  
in de wereld, in ons huis.

Refrein

Halleluja, halleluja,        )  
halleluja, halleluja.        ) 4x

Refrein

**• IK WANDEL IN HET LICHT MET JEZUS**

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donk're dal ligt achter mij,  
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,  
en ik luister naar zijn dierb're stem,  
en niets kan mij van Jezus scheiden,  
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verreezen tot nieuw leven,  
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein

• **ZIE DE ZON, ZIE DE MAAN** (Elly en Rikkert)

Zie de zon, zie de maan,  
zie de sterren in hun baan.  
Sterren ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Hoor de zee, hoor de wind,  
hoor de regen als hij zingt,  
druppels ontelbaar in de oceaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Ruik een bloem, ruik een vrucht,  
ruik de geuren in de lucht,  
geuren ontelbaar, zweven af en aan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Voel je hart, voel je huid,  
voel je adem als je fluit,  
mensen ontelbaar, overal vandaan.  
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan!  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Zie ik de zon, de sterren en de maan,  
wat een wonder dat ik mag bestaan!  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!  
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

- Gezang 479 uit Liedboek
- Gezang 21 : 1, 4 en 7

• **HOE GROOT ZIJT GIJ**



O, Heer mijn God,  
wanneer ik in verwondering  
de wereld zie die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,  
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel            )  
tot U, o Heer mijn God:    )  
Hoe groot zijt Gij!            ) 2x  
Hoe groot zijt Gij!            )

Als ik bedenken,  
hoe Jezus zonder klagen  
tot in de dood gegaan is als een Lam.  
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  
aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein

Als Christus komt  
met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein

- Gezang 86 : 1, 3 en 5 uit Liedboek
- Lied 277 : 1 en 2 uit Geroepen om te zingen
- Lied 277 : 3 uit Geroepen om te zingen
- Gezang 432 : 1 en 3

- **HEER, WIJS MIJ DE WEG**

Heer, wijs mij uw weg  
 en leid mij als een kind  
 dat heel de levensweg  
 slechts in U richting vindt.  
 Als mij de moed ontbreekt  
 om door te gaan;  
 troost mij dan liefdevol  
 en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw wil  
 aanvaarden als een kind  
 dat blindelings en stil  
 U vertrouwt, vrede vindt.  
 Als mij de wil ontbreekt  
 uw weg te gaan;  
 spreek door uw woord en Geest  
 mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij uw plan;  
 maak door uw Geest bekend  
 hoe ik U dienen kan  
 en waarheen U mij zendt.  
 Als ik de weg niet weet,  
 de hoop opgeef;  
 toon mij dat Christus  
 heel mijn weg gelopen heeft.

- Gezang 114 : 1 en 3 uit Liedboek
- Gezang 109 : 1, 4 en 6

- **ZEGEN, AANBIDDING**

Zegen, aanbidding,  
 kracht, overwinning,  
 ere zij de eeuwige God.  
 Laat elke natie, elke creatie,  
 buigen voor de eeuwige God.

Refrein:

Elke tong in hemel, op aard  
 zal uw macht belijden.  
 Elke knie buigt neer voor uw troon,  
 aanbiddend.  
 U wordt hoog verheven, o God,  
 en oneindig is uw heerschappij,  
 o, eeuwige God.

De aarde wordt vol van uw koninkrijk.  
Zing nu voor de eeuwige God.  
Geen andere macht is aan U gelijk.  
Zing nu voor de eeuwige God.

Refrein

• **U ZIJ DE GLORIE**

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,  
en zegt telkenkere: Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.



**VOLGENDE TIME 2 SING: ZONDAG 20 JANUARI 2013**