

Orde van dienst
zondag 17 juni 2012
Opstandingskerk Grijskerke 10.00 uur
'SLOTDIENST'
waarin we het seizoen afsluiten
en waarin Samantha Blankers
en Jelle van Peene
afscheid nemen van de kindernevendienst
Thema: 'All you need is love'



Voorganger: Ds. Fred van Slooten
Muzikale medewerking:
Nathalie Booij en Mark Pardijs uit Deventer
Organist: Johan Davidse

Nathalie en Mark zingen: 'Amazing Grace'

Samenzang: Lied 382 : 1 uit Evangelische Liedbundel

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein:

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord: dat het licht overwint.

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 107 : 1 en 4

1. Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houdt dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Al wie, door Hem bevrijd
uit ongestreken streken,
naar huis werd heengeleid,
zal van zijn liefde spreken.

4. Laat ons nu voor den HERE
zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot den vrede.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: Gezang 443 : 1

1. Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Korte inleiding op het thema 'Liefde'

Gebed

Schriftlezing: Hooglied 2 : 10 t/m 13 en 8 : 6 en 7

10 Mijn lief roept mij toe:

'Sta op, vriendin!

Mooi meisje, kom!

11 Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.

12 De bloemen zijn verschenen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het land.

13 De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt.

6 Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.

7 Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.

Korte meditatie

Zingen: Gezang 295 : 1 en 3

1. Aan de deur van 's harten woning
klopt des hemels Bruidegom:
'Op, ontwaak, de nacht is om.
Buiten wacht uw Heer en Koning:
kom mijn bruid, die ik bemin,
doe mij open, laat mij in!'

3. Christus van zo ver gekomen,
wist, hoe Hij u vinden zou.
Geef u over aan zijn trouw;
klopt Hij nòg, verwin uw schromen.
Schoon gij aarzelt, Hij houdt aan,
Hij zoekt bij u in te gaan.

Schriftlezing: Hosea 6 : 1 t/m 4 en 11 : 1 t/m 4 en 8 en 9

1 'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;
de hand die sloeg, zal ons verbinden.
2 Hij redt ons na twee dagen van de dood,
de derde dag doet hij ons opstaan:
in zijn nabijheid zullen wij leven.
3 Dan zullen wij hem kennen,
ernaar jagen om de HEER te kennen.
Even zeker als de dageraad zal hij komen,
hij komt naar ons als milde regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.'

4 Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want
jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt.

Nathalie en Mark zingen: 'Breek ons voorzichtig' en 'Make you feel my love'

Korte meditatie

Zingen: Gezang 38 : 1 en 3

1. De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim,
o Israël, mijn teerbeminde,
omdat gij liefhebt in den blinde
verdorven macht en schone schijn,
liet Ik u gaan in uw ellende,
ontnam u honing, melk en wijn.
Nu voer Ik u in de woestijn
en daar zal Ik mij tot u wenden.

3. Ik zal u werven tot mijn bruid,
zo zegt de Heer, Ik zal u winnen.
Een lichte bruidstijd zal beginnen
in liefde en gerechtigheid.
Ik zal u waarlijk trouw beminnen.
Geheel mijn hart gaat naar u uit.
Ik leer u wat mijn naam beduidt.
Zo zult gij eindelijk Mij kennen.

Schriftlezing: Johannes 13 : 34 en 35

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Korte meditatie

Zingen: Lied 422 : 1 en 4 uit Evangelische Liedbundel

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Gedicht: 'Je bent ervoor in de wieg gelegd' (Hans Bouma)

Toneelstukje door de kinderen van groep 6, 7 en 8: 'Liefde verzamelen'

Nathalie en Mark zingen: 'Als ik kijk naar U' en 'Kom en leef in mij'

*Afscheid oudste kinderen van de nevendienst, Samantha Blankers en
Jelle van Peene, door Francisca Meedendorp*

Zingen: Lied 465 uit Evangelische Liedbundel

1. Mijn zegen krijg je mee,
trek nu de wereld in.

De aarde is weer droog,
er is een nieuw begin.

Woon hier en overal,
de wereld is voor jou
en kijk, de regenboog:

Ik blijf je altijd trouw.

2. Mijn zegen krijg je mee,
trek nu de wereld in.
Blijf altijd dicht bij Mij,
Ik geef je leven zin.
Woon hier en overal,
de wereld is van jou
en kijk, de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 48 : 1, 3 en 4 uit Tussentijds

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Zegen

Nathalie en Mark zingen 'O, happy day'



Je bent ervoor in de wieg gelegd - voor liefde.
Liefde is je grootste talent, je ware bestemming.
Liefhebben betekent:
niet stil blijven staan bij jezelf, maar op weg gaan
naar die andere mens.
Hem spontaan trakteren op het beste wat je hebt.
Hem verrassen met je aandacht, je warmte,
je tederheid.
Jezélf aan hem cadeau doen.
Aan hem, of aan haar.